



2020 2^e NIEUWSBRIEF

Varen op de golven van geloof, hoop en liefde

Lieve mensen,

In februari 2021 komt mijn derde boek *Schipperen* uit., en wordt uitgegeven door Scholten Uitgeverij in Zwolle.

Dit boek heb ik opgedragen aan onze kleinkinderen, Timo, Chris, Willemijn, Sophia en Matteus. Ik heb hun namen weliswaar niet in het boek genoemd, omdat er altijd nog een kans bestaat dat ons nageslacht wordt uitgebreid.

Het voorwoord is geschreven door Ludy Fabriek. Hij is jarenlang voorganger geweest en is nu hoofd Onderwijs van de Bethelgemeente in Drachten. Ludy heeft niet alleen door zijn voorwoord, maar ook met zijn feedback een positieve bijdrage aan *Schipperen* geleverd.



De vorige keer heb je al een verkort hoofdstuk uit *Schipperen* kunnen lezen en nu heb ik onderaan deze brief de covertekst en mijn introductie van het boek geplaatst.

Het boek komt medio februari voor € 16,95 in de boekwinkel te liggen.

Helaas is gebleken dat ik *Schipperen* niet tegen een lagere prijs mag aanbieden, zoals ik van plan was en ik in de vorige brief heb geschreven. Het is wettelijk niet toegestaan. Heel jammer!

Wanneer je het boek echter voor 31 januari 2021 bij mij bestelt komt het, na uitgave, zonder extra kosten naar je toe. Gesigneerd en met een kleine attentie.

Meer exemplaren en/of één van de andere boeken bestellen is natuurlijk ook mogelijk.

Stuur me via mijn e-mailadres een berichtje met je bestelling en adresgegevens plus telefoonnummer. Bellen of een kaartje sturen kan vanzelfsprekend ook (zie gegevens onderaan de nieuwsbrief).

Tip: *Schipperen* is heel geschikt om als een presentje weg te geven.

Ik hoop van je te horen!

elijke groeten
Willie



Adres : It Hiem 15, 9022 CG Mantgum
Mobiel : 06 24633412
Email : w.zeldenrust@ziggo.nl
Website : www.willietenharkel.com
Facebook : [Willie Zeldenrust-ten Harkel](https://www.facebook.com/Willie.Zeldenrust-ten.Harkel)



Te bestellen boeken:

Uitdagende Outfit (evt. met vragen) : €17,50
Hemelkinderen : €16,95
Schipperen : €16,95

Coverttekst

Schipperen is een verhalenbundel over de perikelen van Willie Zeldenrust, een 'meisje van de wal' dat bij haar schipper aan boord stapt van een binnenvaartschip. Met veel humor en zelfspot vertelt ze anekdotes over haar leven als pasgetrouwde en onervaren schippersvrouw. De verhalen worden gebruikt als kapstok voor een Bijbelse waarheid. Humor en ernst wisselen elkaar af. Zoals het walmeisje haar schipper volgt in haar liefde voor hem, zo volgen wij Jezus vanwege onze liefde voor Hem. Dat de liefde zowel voor de een als voor de Ander niet altijd rozengeur en maneschijn met zich meebrengt, wordt met beelden geschetst die een link hebben met het leven aan boord. Zowel op een binnenvaartschip als op ons levensschip gaat het niet altijd voor de wind. Het kan er heftig aan toe gaan, maar ondanks onstuimige (weers)omstandigheden garandeert de Schipper een behouden aankomst voor Zijn opvarenden. De Bijbelse reflectie is herkenbaar, geloofsversterkend, bemoedigend, vertroostend en in zekere zin vernieuwend.

Introductie

Als heel jong meisje van de wal kreeg ik verkering met een jongen van het water. Na ons huwelijk was hij de schipper en ik de schippersvrouw. De consequentie van mijn huwelijk was dat ik letterlijk in de huwelijksboot stapte, want ik ging het schip op. Ik wist niets, maar dan ook niets van het varen af en ik tuimelde van de ene verbazing in de andere. Ik kwam in een compleet andere wereld terecht en dat vergde een groot aanpassingsvermogen, iets waarin ik maar mondjesmaat geslaagd ben. Ik bleef figuurlijk hangen tussen wal en schip. Ik was en bleef een schippersvrouw van de koude grond.¹ Hoewel we na ruim twee jaar aan de wal zijn gegaan, bood deze, relatief korte, periode veel schrijversstof en daarom heb ik mijn lotgevallen als schippersvrouw met de nodige zelfspot aan het papier toevertrouwd. Toen ik mij op het echte schrijverspad waagde en mijn verhalen 'tussen wal en schip' in een binnenvaartblad waren gepubliceerd, wilde ik ze ook gebruiken als voorbeeld voor een geestelijke les. Dat heeft geresulteerd in mijn derde boek: *Schipperen*.

Schipperen heeft onder andere de betekenis van: *Met overleg in orde brengen; Voor elkaar krijgen; Compromissen sluiten; Geven en nemen; Laveren; Goed zeemanschap tonen; Naar omstandigheden handelen; Zo handelen dat je problemen en conflicten vermijdt; Moeilijkheden ondervinden; Heen en weer geslingerd worden; Manoeuvreren.*

De betekenissen gaan op voor zowel de voorbeelden als voor de lessen die ik uit de Bijbel heb getrokken.

Verschillende aspecten van het christenleven worden duidelijk uit de doeken gedaan naar aanleiding van de voorbeelden uit onze varensperiode. Ik hoop dat je van zowel de humor als van de ernst geniet en dat de boodschap die wordt verwoord je tot zegen mag zijn.

¹ Niet oorspronkelijk en met weinig tot geen kennis van zaken

Foto's die betrekking hebben op mijn verhalen als schippersvrouw

