



Lieve Allemaal,

Kerstfeest 2020! We hebben een gedenkwaardig jaar achter de rug. Het coronavirus heeft het overgrote deel van het jaar een behoorlijke invloed op ons leven gehad. Welke invloed zal voor iedereen weer anders zijn, maar allemaal hebben we te maken gekregen met een 'anderhalvemetersamenleving'. Ons geknuffel met degenen die ons lief zijn en zelfs een hug is er niet of nauwelijks meer bij. Afstand houden is het motto. Corona kan zelfs een splijtzwam zijn in relaties. We reageren allemaal anders op het virus dat ontwrichtend zijn werk doet. Er ontstaat zomaar verwijdering vanwege verschillende denkbepelden. Naast de fysieke afstand van anderhalve meter is er dan ook sprake van een mentale afstand, die groter is dan de voorgeschreven anderhalve meter.

Wat is Kerstfeest in deze tijd dan een hoopgevende en troostvolle tijd. Het is het feest van nabij. De God van veraf is de God van nabij geworden. Jezus, de Zoon van God is in onze wereld gekomen om God dichtbij ons te brengen. Hij is mens geworden omdat communicatie tussen mensen gemakkelijker is dan communicatie met God, die zo hoogverheven is dat wij als mensen daarvoor terugschrikken. Jezus, die aan God gelijk is en van God kwam, legde zijn Goddelijkheid af en werd, net als wij, als een klein kindje geboren. Met zijn geboorte loste God een van zijn beloften in die Hij al in het Oude Testament van de Bijbel heeft voorspeld. Jezus werd mens onder de mensen. Een mens van nabij en Hij heeft God ook nabij gebracht. Al is Hij niet meer onder ons en heeft Hij zijn plaats naast God weer ingenomen, toch blijft Hij nabij.

De Bijbel, het woord van God, staat vol met teksten die zijn 'nabij zijn' bevestigen. Om er maar eens één te noemen:

*U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij (Psalm 139).*

Geen coronavirus is in staat om afstand te creëren tussen ons en God. De anderhalve meter maatregel is niet van toepassing op God. Hij stoort zich daar niet aan en wil dichtbij ons zijn. Dichtbij zelfs dan onze meest geliefde kan zijn. Onvoorstelbaar toch? En dat is de boodschap van Kerst!

Die boodschap blijft fier overeind staan met of zonder corona. Geen fysieke en geen mentale afstand. Kerst is en blijft ook in het nu, in onze huidige omstandigheden, een feest van nabij en het feest van de vrede. Hoe vaak is er geen kort vredesbestand afgekondigd rond Kerst. Kerst en strijd kunnen niet samengaan.

Wij wensen jullie in de omstandigheden van nu toch een hele fijne Kerst. Ondanks het fysieke gemis van geliefden hopen wij dat het voor jullie allemaal een feest mag zijn waarin God dichtbij is en dat zijn vrede ervaren mag worden.

Een warme groet van ons beiden,



*Jan en Willie Zeldenrust*

WIJ WENSEN } dagen  
JULLIE 365 } Gevuld  
met warmte,  
liefde en licht



{GEDICHT}

*Vrede op aarde  
In mensen een welbehagen  
Woorden van weinig waarde  
In deze tijd van onbehagen  
Van onvrede  
En eigen belangen  
Of zijn deze woorden een bede  
Een liedje van verlangen  
Naar de nieuwe eeuw  
Waar koe en kind  
Slang, lam en leeuw  
Eensgezind  
Samen zijn  
Waar alle pijn  
En verdriet  
Vergeten zijn  
Daar klinkt het lied  
Als een lieflijk refrein  
Vrede op aarde  
In mensen een welbehagen  
Woorden van eeuwige waarde  
Geen onbehagen,  
Onvrede of eigenbelang meer  
Voor altijd  
En zonder meer  
Voorgoed verleden tijd  
Een nieuwe monarchie  
Waar de Heer der Heren  
In onvergane glorie  
Voor eeuwig zal regeren*

