



## 2021 7<sup>e</sup> NIEUWSBRIEF

*Wanneer je iemand een boek verkoopt, verkoop je hem niet zoveel ons papier en inkt en stijfjesel - je verkoopt hem een heel nieuw leven. Christopher Morley*

Lieve Lezers,

De vakantieperiode ligt weer achter ons. Het was leuk te merken dat mijn nieuwsbrief niet alleen gelezen, maar dat er ook op gereageerd wordt. Naar aanleiding van de mededeling dat ik mijn schouder had gebroken, kreeg ik een heel aantal leuke, lieve reacties. Gelukkig gaat het nu beter met de kanttekening dat ik nog steeds fysiotherapie nodig heb en enigszins beperkt ben in mijn bewegingen. De pijn is jammer genoeg nog niet helemaal verdwenen, maar het hele goede nieuws is dat ik afgelopen week, na vier maanden, weer heb kunnen fietsen. Wat heb ik dat deze zomer gemist en vooral onze tochtjes op de tandem.



En nog belangrijker; op mijn appletje tik ik, als vanouds, er weer lustig op los. Dus zie hier mijn eerste nieuwsbrief na de vakantie met het nieuwste nieuwtje dat in het voorjaar van 2022 mijn vierde boek zal verschijnen. De correcties zijn begonnen en dat is altijd een zeer intensieve klus. De voorlopige titel is *Het roer om*. Ik lijk in schepstermen te blijven hangen. Misschien dat er in de komende maand nog een andere, betere titel komt bovendrijven, anders wordt deze voorlopige, uiteindelijk, de definitieve titel. In een volgende nieuwsbrief zal ik iets meer over de inhoud van het boek vertellen. Maar het zijn weer verhalen uit ons leven gegrepen. Ik schrijf over de laatste zeven jaar in Zevenaar waar wij met ons gezin 26 jaar hebben gewoond. Achteraf zeggen we vaak tegen elkaar dat we zeven jaar bij God in de leer zijn geweest. Wordt vervolgd!

---

Over mijn eerder uitgegeven boeken kan ik het volgende schrijven. Er is momenteel veel vraag naar *Uitdagende Outfit* die ik nu goedkoper kan aanbieden, omdat uitgeverij Scholten een tweede druk gaat uitgeven waarin de gespreksvragen worden opgenomen die nu nog van mijn website gehaald moeten worden. Zie het internetadres hieronder.

<https://willietenharkel.com/2020/02/13/gespreksvragen-uitdagende-outfit/>

-vervolg-

Dit boek is nu, tot aan de tweede druk, tijdelijk uit de handel genomen. Er zijn een aantal gemeenten die hun belangstelling tonen en de reacties van groepen en gemeenten die het al gebruiken zijn onveranderd positief. Afgelopen maand hebben acht boekwinkels twaalf exemplaren van *Uitdagende Outfit* in consignatie genomen. Het boek heeft geen houdbaarheidsdatum en ik durf te beweren dat er geen Nederlands boekje is dat de geestelijke wapenrusting zo uitgebreid voor het voetlicht brengt en zeker niet zo laagdrempelig. Het is geen theologische verhandeling, maar het is bedoeld voor iedere gelovige man en vrouw die het christelijk leven in de praktijk wil brengen. Ik mag op 22 september het onderwerp van dit boek, de geestelijke wapenrusting, bespreken bij *Lighthouse* in Drachten. Volgend jaar februari mag ik hier opnieuw over spreken in de PKN gemeente in Winsum. Ik zie er altijd weer naar uit om te vertellen over de veelzijdigheid van dit onderwerp.

Zoals ik al eerder schreef is *Hemelkinderen* in het assortiment van een aantal lotgenotengroepen opgenomen en uit die hoek kwam het idee om dit boek bij verloskundigenpraktijken onder de aandacht te brengen. Als proef heb ik een vijftal praktijken benaderd en daar een boek afgeleverd. De eerste reacties zijn positief en ik zal nog horen of zij het boek geschikt vinden om het in hun praktijk te gebruiken voor moeders die hun kindje veel te vroeg verliezen.

Verder ben ik benaderd door de christelijke boekwinkel *de Fakkel* in Emmeloord om op 10 november, 's avonds, een presentatie van *Hemelkinderen* te houden. Je kunt je hiervoor inschrijven op het volgende e-mailadres: [emmeloord@fakkel.nl](mailto:emmeloord@fakkel.nl)

Zoals het er nu naar uitziet zal ik begin volgend jaar ook in mijn eigen woonplaats Mantgum een lezing over *Hemelkinderen* mogen verzorgen.

Naar *Schipperen* is nog steeds vraag en gelukkig maar. Over het algemeen zijn de reacties dat het boek met een lach gelezen wordt. Door de voorbeelden zijn de toepassingen gemakkelijk behapbaar en van velen hoor ik dat ze het boek bijna in een ruk hebben uitgelezen. Mede door de leuke opmaak doet het boek het ook goed als presentje. Ook mag ik deze maand op 28 september in de Baptisten gemeente te Harlingen een spreekbeurt houden over *Schipperen*.

Zowel van *Schipperen* als van *Hemelkinderen* is een E-book verkrijgbaar voor de prijs van 8,95. Zie [www.scholtenuitgeverij.nl](http://www.scholtenuitgeverij.nl)



Na een lange tijd van afwezigheid van spreekbeurten, vanwege corona, staan op dit moment al weer vijf spreekbeurten voor het komend seizoen op het programma. Zo de Here wil! Hopelijk volgen er nog meer!

---

Door de jaren heen heb ik gedichten geschreven en heb daar zelf, via Albelli, gedichtenbundeltjes van gemaakt. De prijs voor zo'n bundeltje lag boven de twintig euro. Bij spreekbeurten heb ik er een aantal verkocht voor rond de 17 euro. Dit bleek voor velen toch een te hoog bedrag te zijn en nu heeft mijn uitgever Cees Scholten aangeboden om deze gedichtenbundels voor mij te drukken, waardoor de prijs straks onder de tien euro kan komen te liggen. Hier ben ik erg blij mee. Waarschijnlijk zal dit najaar de nieuwe versie van de eerste gedichtenbundel *Jesus komt* op mijn boekentafel komen te liggen.

De gedichten gaan over de terugkomst van Jezus en bij elk gedicht is een foto van een van mijn schilderijen afgedrukt. Tevens heb ik alle teksten uit de Bijbel over de komst van Jezus op de wolken in het boekje een plekje gegeven. Ik hoop dat ook deze boekjes geloofsversterkend, bemoedigend en troostend voor velen zullen zijn.



---

Tot slot wens ik jullie een goed begin van een nieuw seizoen toe. Hopelijk is er op alle gebied weer meer mogelijk. Kerkdiensten die opstarten of met meer mensen samenkomen, gespreksgroepen, bijbelstudiekringen, vrouwenochtenden enzovoort. Dat we allemaal in alles wat we doen en ondernemen Gods zegen mogen ervaren.



♥elijke groeten  
Willie



Mijn Youtube kanaal  
<https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA>

EO Ik mis je  
<https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur>

Eva  
<https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen>

-einde-