



## 2021 8e NIEUWSBRIEF

*Vroeger betreurde ik het altijd dat ik in 't geheel niet tekenen kon, maar nu ben ik overgelukkig dat ik tenminste schrijven kan. Anne Frank*

Lieve Lezers,

De laatste maand van het jaar is aangebroken en de sfeer wordt door Sinterklaas en Kerstfeest bepaald. December! Kadootjesmaand! De maand om boeken weg te geven. Ik heb in de afgelopen maanden verschillende prachtige recensies gekregen op mijn boeken *Hemelkinderen* en *Schipperen*. Ze zijn op de volgende pagina te lezen. Misschien zijn deze boeken de moeite waard om ze aan familie of vrienden in deze maand cadeau te doen. Bijzonder vind ik het iedere keer weer wanneer ik positieve reacties hoor en lees over mijn schrijverij. Het maakt me blij dat andere mensen genieten van en bemoedigd worden door wat ik geschreven heb. Er waren en zijn ook een heel aantal aanvragen voor spreekbeurten en gelukkig konden de eerste twee doorgaan. In de Baptistengemeente in Harlingen heb ik over mijn boek *Schipperen* mogen spreken. Ik heb genoten van de aandacht die er was voor zowel de ludieke verhalen als voor de serieuze toepassingen. Een andere spreekbeurt was in Lighthouse in Drachten, een afdeling van Aglow International. Hier mocht ik de geestelijke wapenrusting voor het voetlicht brengen naar aanleiding van mijn boek *Uitdagende Outfit*. Een prachtige avond hebben we gehad met veel belangstellenden. Normaal gesproken worden hier vrouwen verwacht, maar vanwege het onderwerp waren nu ook mannen van de partij. Het boek vond zijn weg naar velen voor persoonlijk gebruik, maar werd tevens gekocht voor huis- en gesprekskringen. *Uitdagende Outfit* met de bijbehorende vragen is de leidraad voor een gezamenlijk gesprek. De geestelijke wapenrusting is en blijft een prachtig onderwerp om over te spreken en de ervaring leert dat voor de meeste toehoorders de essentie van de boodschap niet bekend is. Mijn aangekondigde boekpresentatie over *Hemelkinderen* bij christelijke boekwinkel 'de Fakkelt' in Emmeloord kon niet doorgaan. Dit was de tweede keer dat een al vergevorderde organisatie van een boekpresentatie in Emmeloord vanwege corona afgezegd werd. Hopelijk komt het er toch nog van wanneer corona minder nadrukkelijk aanwezig is. Voor februari en maart staan twee spreekbeurten over *Hemelkinderen* in Mantgum en Sneek op de rol. Ook hoop ik in februari nogmaals te spreken over *Uitdagende Outfit* in Winsum (Friesland). De data staan nog niet vast en ook hier is het weer afwachten wat corona doet. In een van de volgende nieuwsbrieven kan ik er wellicht meer over vertellen.



## ***Enkele passages uit een drietal recensies***

'arjanne52christelijkboeken' schreef op facebook over *Schipperen*:



Wat een leuke voorkant heeft dit boek. De titel 'Schipperen' doet gelijk vermoeden dat er een heel verhaal achter zit. Schrijfster Willie Zeldenrust heeft met haar man een paar jaar op een schip gewoond en gewerkt. Direct na hun trouwen stapte ze dus letterlijk en figuurlijk in het huwelijksbootje. In elk hoofdstuk begint Willie met een waargebeurd verhaal uit haar eigen leven als pasgetrouwde en onervaren schippersvrouw. Deze gebeurtenissen hebben uiteenlopende onderwerpen, zoals: communicatie, vertrouwen, verandering, verdwalen, storm. Na het waargebeurde deel, lees je een quote, die goed past bij het onderwerp van het hoofdstuk. De quote van hoofdstuk 11 met het onderwerp 'Storm' is: 'Om de kracht van het anker te voelen, moet men de storm trotseren.' Daarna het tweede deel van het hoofdstuk. Doormiddel van een associatie of bruggetje, schrijft Willie over haar geloofsleven. Het is uit het dagelijks leven gegrepen. Door het hele hoofdstuk heen staan prachtige Bijbelteksten die het onderwerp onderbouwen en versterken. Daarbij staat een voetnoot genoteerd, zodat je het Bijbelgedeelte zelf ook kan opzoeken en nalezen. En weet je wat grappig is: Door het boek te lezen, gingen mij ineens allerlei beeldspraken opvallen rondom varen, de zee, hoop, anker. Ik hebt ontdekt dat dat best vaak voorkomt in het leven! Zoals je misschien weet lees ik graag een geloofsopbouwboek of zelfhulpboek. Het fijne aan deze titel vond ik dat het er tussenin zat. Door de persoonlijke verhalen en geloofservaringen heen, geeft Willie een inkijkje in haar leven. Door haar geloofsleven te delen, bemoedigt mij het ook weer. Gedeeltes van het boek, zijn zo gemakkelijk beschreven, dat het voor mij voelde als een vernieuwde kennismaking met het geloof in God. Haar schrijven leest als een bemoediging door het hele boek heen.

Volledige tekst:

<https://arjanne52christelijkeboeken.wordpress.com/2021/11/11/schipperen-willie-zeldenrust/>

In het Kerkblad van het Noorden schreef Nel Noppe over *Schipperen*:

Tegen de achtergrond van haar leven als schippersvrouw opent Willie Zeldenrust de Bijbel en trekt lijnen. Vermakelijk en tegelijk ernstig toont ze hoe het kan gaan. Herkenbaar en tegelijk verrassend. De keuze om een schipper te gaan liefhebben, met hem te trouwen en zo een heel ander leven te gaan leiden kan gemakkelijk vergeleken worden met de keuze Christus te volgen. Beide zijn levensbepalend en niet altijd gemakkelijk. Zeldenrust benadrukt de vrije keuze, de eigen wil, maar tegelijk ook ervaart ze de keuze als een sprong in het diepe. Niemand dwingt haar, de schipper niet en ook Jezus niet, maar toch geldt: Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Het leven op een schip is compleet anders dan dat aan de wal, dat moge duidelijk zijn. Maar wat de schrijfster duidelijk probeert te maken is dit: haar liefde voor de man die zij trouwde veranderde haar leven en precies dat geldt voor het leven met Christus. Zijn liefde voor jou en jouw liefde voor Christus veranderen alles. Aan de hand van grappig geschreven anekdotes uit de dagelijkse praktijk worden Bijbelse principes uitgelegd. Vertrouwen, communicatie, verdwalen, stormen. Het is een leuk boekje dat zeker de moeite van het lezen waard is. En bovendien leer je wat het betekent op een schip te leven. Iets wat nét even anders is.

In de landelijke nieuwsbrief van de lotgenotengroep 'In de knop gebroken' schreef Marianne van der Zalm-Grisnich over *Hemelkinderen*:



Dit boek grijpt je gelijk vast, door een boeiende schrijfstijl en vooral het indrukwekkende verhaal. Het neemt je afwisselend mee naar heden en verleden. De auteur heeft 40 jaar na het verlies van haar kindje haar levensverhaal opgeschreven. Zij en haar man verloren hun zoontje na een voldragen zwangerschap door een 'zeer zeldzame ontsparing van twee verschillende bloedgroepen'. Ze was er nu aan toe om woorden te geven aan alles wat gebeurd is 'als gedenkteken voor onze zoon Johannes, maar tegelijk een gedenkteken voor Gods liefdevolle bemoeienissen met mij en met mijn gezin'. De auteur blikt steeds vanuit het heden terug op de gebeurtenissen van toen. Dat blijft nieuwsgierig maken: hoe heeft ze dat uiteindelijk een plek kunnen geven of hoe ging dat toen?

De gedeeltes die vanuit het heden geschreven zijn worden gemengd met recentere ervaringen van andere moeders wiens blijde verwachting overging in diep verdriet. Ze heeft deze mensen ook zelf ontmoet en beschrijft hun verhaal als lotgenoot. Ze weeft hun ervaringen heel mooi in tussen haar eigen ervaringen. Duidelijk wordt ook welke grote verschillen er zijn tussen 40 jaar geleden en nu als het gaat over het afscheid nemen van je kindje. Het onderstreept hoe belangrijk bewust en tastbaar afscheid nemen is. Het boek leest als een trein. Het is vlot geschreven, maar zeker niet oppervlakkig. De schrijfster verstaat de kunst om steeds inkijkjes te geven in haar diepste vragen en ervaringen. Waarbij ze niet schroomt om ook haar geestelijke worstelingen weer te geven.

Volledige tekst:

<https://willietenharkel.files.wordpress.com/2021/12/recensie-in-de-knop-gebroken.pdf>

---

### ***Het roer om!***

In februari of maart 2022 zal mijn vierde boek *Het roer om!* uitgegeven worden door Scholten Uitgeverij in Zwolle, die ook de boeken *Hemelkinderen* en *Schipperen* op de markt heeft gebracht. Hieronder staat het voorwoord dat door Kees Goedhart is geschreven. Kees Goedhart is onder andere bekend als gewezen voorzitter van Stichting Opwekking. Wij hebben als gezin vaak de opwekkingsconferenties bezocht, zowel in Vierhouten als in Biddinghuizen. Deze conferenties hebben een belangrijke invloed gehad op ons leven in de periode die ik beschrijf in *Het roer om!*. Tevens heb ik de introductie geplaatst die ik in dit boek heb geschreven. Jammer genoeg is de cover nog niet klaar, maar hopelijk kan ik een foto van het boek in de volgende nieuwsbrief laten zien.

#### Voorwoord in *Het roer om!*

Misschien vraagt u als lezer zich af waarom ik dit boekje zou willen aanbevelen? Het antwoord is: Omdat de schrijfster begint met een prachtige impressie van de Pinksterconferenties van Opwekking. En daar was ik vijftig jaar lang bij betrokken. Uiteraard schrijft Willie Zeldenrust niet alleen over de Pinksterconferentie, maar dit evenement is wel de inleiding tot een onderdeel van haar leven en dat van haar gezin. Prachtig en boeiend beschrijft zij wat er allemaal ging gebeuren, nadat God tot haar en haar man had gesproken.

Tijdens het lezen wordt het duidelijk dat Willie zelf heel wat heeft meegemaakt, zeker als het gaat om persoonlijke problemen en het ontbreken van een goede gezondheid. Hoe zij hierop reageert zal zeker een bemoediging zijn voor mensen die door eenzelfde dal van duisternis gaan. Het is geen succesverhaal geworden, maar dat kan ook niet anders als iets 'echt uit het leven gegrepen is'. Gelukkig zul je bij het lezen van dit boek zeker weer moed vatten doordat er altijd weer licht is aan het eind van de tunnel.

Persoonlijk ben ik onder de indruk geraakt van het feit dat de schrijfster niet alleen maar een verhaal vertelt. Behalve dat zij dit verhaal goed Bijbels onderbouwt, is de kracht van dit boek vooral dat zij wat ze schrijft ook zelf in praktijk heeft gebracht. Je kunt vertellen hoe je met vluchtelingen en andere mensen met problemen moet omgaan, maar het is toch nog heel wat anders om deze mensen zelf in huis te nemen. Het is dan ook de verdienste van Willie Zeldenrust om een boek te schrijven dat niet alleen boeiend is om te lezen, maar bovendien veel mensen tot nadenken zal aanzetten.

Mijn verlangen is dan ook dat die laatste groep daadwerkelijk de aangereikte lessen en voorbeelden in praktijk zal gaan brengen.

Van (goed)harte aanbevelen.

## Introductie in *Het roer om!*

De Pinkster- alias Opwekkingsconferentie in 1995 in Vierhouten heeft ons leven veranderd. Vanaf dat jaar is het roer omgegaan en hebben we de eerste stappen gezet om handen en voeten te geven aan een droom die langzamerhand in ons had postgevat. Wat heeft God veel, heel veel, aan ons leven toegevoegd. Nadat wij naar God hadden uitgesproken dat wij Hem met alles wat in ons was wilden volgen, verstreken zeven jaren. Zeven jaren die God gebruikte om ons klaar te stomen voor nieuwe wegen, nieuwe ervaringen, nieuwe contacten. We hebben Gods betrokkenheid in deze jaren op een bijzondere manier ervaren. Hij nam de tijd om ons voor te bereiden op 'iets nieuws'. Jaren met veel zegen, maar ook jaren waarin we de nodige moeiten hebben ondervonden. We moesten uit de boot stappen en leren lopen op het water. Leren om over de golven te gaan in vertrouwen op Hem die ons verder leidt dan onze voeten kunnen dragen. In dit boek beschrijf ik deze leertijd met alle ups en downs. Hoewel we veel zekerheden los moesten laten, hoewel we bij onze kinderen vandaan gingen, hoewel we van onze vertrouwde gemeente afscheid moesten nemen, van dierbare vrienden en van ons heerlijke huis, deden we het vanwege ons verlangen 'Het Lam te volgen waar Hij ook heengaat'. In volle overtuiging wilden we de weg gaan die, zoals we oprecht meenden, God ons had gewezen.

Ik hoop dat door het lezen over onze ervaringen je geloof wordt versterkt, je vertrouwen in God groter wordt en je meer en meer overtuigd raakt van de grote liefde van God voor ons.

'Zo geweldig is Gods wijsheid! Zo bijzonder zijn Gods beslissingen! Voor mensen zijn ze onbegrijpelijk, ongelofelijk, onvoorstelbaar.'

---

Eind van deze maand hoop ik jullie nog een nieuwsbrief te sturen met mijn kerstwensen, maar ook met de pre-sale actie met betrekking tot mijn nieuwe boek die per 1 januari 2022 van start gaat. Mocht je de vorige nieuwsbrieven niet hebben ontvangen dan zijn ze op mijn website allemaal te lezen. Ondanks corona toch een gezellige decembermaand gewenst en tot over een paar weken!



elijke groeten  
Willie

Mijn website: [www.willietenharkel.com](http://www.willietenharkel.com)

Mijn Youtube kanaal: <https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA>

EO Ik mis je: <https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur>

Eva: <https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen>

Revive.nl: <https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-diepe-geloofslessen/>

-einde-