



2022 10e NIEUWSBRIEF

Het nieuwe jaar staat voor ons, als een hoofdstuk in een boek, te wachten om geschreven te worden. Melody Beattie

Lieve Lezer,

Januari 2022! Een nieuw jaar ligt voor ons met nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen en... een nieuw boek! Deze nieuwsbrief staat in het teken van mijn nieuwe en vierde boek.

In mijn twee laatste nieuwsbrieven heb ik je al op 'Het roer om!' geattendeerd. Je hebt zowel het voorwoord van Kees Goedhart als van mij kunnen lezen plus een fragment uit het boek. Deze week kreeg ik de cover waar ik heel blij mee ben.



De afbeelding doet recht aan de inhoud van het boek! Ik schrijf over een roerige tijd uit ons leven waarin we de nodige turbulentie hebben ervaren. Af en toe werd ons levensbootje aardig heen en weer geslingerd door de sterke koerswijziging. Het roer ging om!

De tekst op de achterflap:

Als vaste bezoekers van de Opwekkingsconferentie nemen Willie en haar man tijdens het pinksterweekend van 1995 het besluit om meer tijd en energie aan het Koninkrijk van God te besteden. Een keus waarvan ze op dat moment niet kunnen vermoeden hoeveel consequenties dat zal hebben voor hun leven.

In 'Het roer om!' beschrijft Willie Zeldenrust-ten Harkel een periode van zeven jaar waarin God het roer van hun leven volledig omgooide. Het zijn intensieve en heftige jaren waar ze niet op voorbereid zijn en waarin ze als brugklasleerlingen bij God in de schoolbanken komen. Ze groeien toe naar een ingrijpende beslissing om hun woonplaats te verlaten, waar ze zesentwintig jaar met hun kinderen woonden. Huis en haard verlaten, omdat God onverwacht een ongedachte weg wijst. Met haar typerende humor en ernst vertrouwt Willie haar belevenissen en ervaringen met God toe aan het papier.

Willie Zeldenrust-ten Harkel is getrouwd, moeder en oma. Eerder verschenen *Uitdagende Outfit, Hemelkinderen en Schipperen*. Haar boeken gaan over haar leven met God. Als voorgangervrouw genoot ze ervan om samen met haar man de Bijbel te bestuderen. Door haar verhalen heen verweeft ze dan ook teksten en verhalen uit Gods woord. Ze schrijft over Gods liefde, Zijn betrokkenheid en wat dit in de omstandigheden van haar leven betekend heeft. Naast het schrijven van de boeken wordt Willie regelmatig als spreekster uitgenodigd om de boodschap van haar boeken over geloof, hoop en liefde door te geven.

Naast 'Het roer om!' komt er een nieuwe uitgave van mijn gedichtenbundel 'Jezus komt'. Gedichten die al eerder in een bundel waren opgenomen, zijn voor deze gelegenheid aangepast en gedeeltelijk herschreven. Zoals ik al eerder schreef is elk gedicht omlijst met een foto van een eigengemaakte schildering.



In de vorige nieuwsbrief heb ik de pre-sale actie aangekondigd met betrekking tot *Het roer om!* De eerste bestellingen zijn al binnengekomen. Ik hoop dat je geïnteresseerd bent in mijn nieuwe boek waarin ik weer openhartig een stukje van mijn leven met je wil delen.

Tot 28 februari kan het gesigioneerde boek *plus* gedichtenbundel *plus* bezorging *plus* bladwijzer voor € 25,- besteld worden.

Buiten de pre-sale actie:

Ongesigioneerd boek € 16,95 + gedichtenbundel € 9,95 + bezorging € 4,60 - bladwijzer = € 31,50

Graag bestellen via e-mail: w.zeldenrust@ziggo.nl of williezeldenrust@gmail.com

Het bedrag van € 25,- kan overgemaakt worden naar NL17 INGB 0000 694525

Mag ik je vragen het bedrag over te maken zodra je de bestelling geplaatst hebt?

In februari of maart zal ik 'Het roer om!' door mijn uitgever Cees Scholten overhandigd te krijgen. Het is de verwachting dat de bestelde boeken in maart afgeleverd gaan worden.

Ik hoop dat het ondanks corona mogelijk zal zijn om in een bepaalde vorm een of meer boekpresentaties te geven. Daar kom ik in de volgende nieuwsbrief op terug.

Tot slot plaats ik hieronder een gedichtje uit 'Jezus komt' met de bijbehorende schildering.

verwondering

ik verwonder mij
over van alles en nog wat
over het goede wat ik heb en had

ik verwonder mij
over het kwaad
dat het goede zo slecht verstaat

ik verwonder mij
over schandalig scanderen
niet van de geschiedenis willen leren

ik verwonder mij
over *je suis Charlie*
maar de bootvluchteling niet zie

ik verwonder mij
over liefdeloosheid
en Gods barmhartigheid

ik verwonder mij
over de regenboog
in de wolken hemelhoog

het verwondert mij
dat God de moed niet in de schoenen zinkt
de mensheid niet opnieuw verdrinkt

het verwondert mij
dat de hoop het van de wanhoop wint
omdat morgen een nieuwe tijd begint

een nieuwe hemel een nieuwe aarde
nieuwe normen nieuwe waarden
verwondering wordt oneindige bewondering





elijke groeten
Willie

Mijn Youtube kanaal

<https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA>

EO Ik mis je

<https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur>

Eva

<https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen>

CIP

<https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust>

Revive.nl: <https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-diepe-geloofslessen/>



Willie Zeldenrust - ten Harkel
It Hiem 15 9022 CG Mantgum
06 24633412
w.zeldenrust@ziggo.nl
NL17 INGB 0000 6945 25
www.willietenharkel.com

