

2022 14e NIEUWSBRIEF

*Schrijf zoals je zou praten en je zult een goede brief schrijven.
Johann Wolfgang von Goethe*

Lieve Lezer,

September! De echte zomermaanden zijn voorbij en zo ook de vakanties. Voor de meesten althans. Wij hebben een heerlijke kampeervakantie gehad in onze onovertroffen 'Zilvermeeuw', een concept van de firma 'de Waard'. In 1990 schaften we een 'Zilvermeeuw' aan en hebben er nu dus al 30 jaar mee gekampeerd en we zijn eraan verknocht. Ik heb onze tent zelfs geschilderd.



Begin augustus hebben we bovendien nog een fietsvakantie gehouden, wat wil zeggen dat we met de tent en bagage op onze tandem een rondje van 250 kilometer hebben gemaakt. Het was jaren geleden dat we dit hadden ondernomen en het was eerlijk gezegd toch wel weer even wennen. Ik zeg met alle voorzichtigheid en omzichtigheid dat we merkten dat de kracht van degene, die altijd de meeste kracht aan de dag moet leggen, in de loop der jaren was afgenomen. Onverwachts, onvoorzien en ondenkbaar. De zwaar bepakte tweepersoonsfiets bleek daardoor iets minder gemakkelijk te hanteren als we hadden aangenomen. De eerste dag had dit al een valpartij tot gevolg die gelukkig geen gevolgen had en met een lach hebben we dit ondergaan. Maar wennen was het in meer dan één opzicht. Lees mijn hierna volgend ervaringsverhaal.

Een fietsvakantie met warme tot zeer warme dagen (en nachten) in het vooruitzicht. Na een lange fietsdag kruipen we moe, maar voldaan in ons tentje. Al gauw kreeg ik het koud, kouder, koudst. Daar lag ik in een slaapzak in minutieuze slaapkleding vanwege de hoog opgegeven temperaturen. Van de kou moest ik plassen, en na de tent uit- en weer ingekropen te zijn, trok ik toen maar mijn enige shirt met lange mouwen over mijn zomershirtje aan in de hoop warm te worden en te kunnen slapen. Na verloop van tijd had ik het nog steeds koud. Sokken aan, joggingbroek aan! Weer plassen! Tent uit, tent in! Echtgenoot hield de stemming erin en was gezellig zingend gezelschap bij het toiletbezoek. 'Het is toch zo fijn, zo fijn, zo fijn om kampeerdere te zijn'.

We bevragen elkaar wie op het onzalige idee was gekomen om te gaan fietskamperen met van alles het minimale. Vinden we dit echt zo leuk? We lachen er samen hartelijk om. De volgende dag zitten we weer heerlijk in het zonnetje te ontbijten met een warm croissantje. De nacht lag achter ons en de dagen daarna was er geen sprake meer van kou en kregen we de beloofde hoge temperaturen. Ondanks afnemende krachten en de eerste, enige koude nacht bleef het credo overeind staan: Het is toch zo fijn, zo heel erg fijn om kampeerdere te zijn.



Het roer om!

De eerste reacties op mijn vierde boek *Het roer om!* zijn heel positief. Een paar reacties, sommige wat ingekort, zijn:

- *Het boek Het roer om!, vond ik een lust om te lezen. Door dit boek leer ik een vrouw kennen, die net als ik, Jezus wil volgen. Ze geeft me een kijkje in haar leven. Ik houd van taal, van mooie spreuken en woordspelingen. Ondanks de ernst lees ik het met een glimlach. De eerlijkheid van Willie nodigt me uit bij mezelf te rade te gaan. Omdat ik vanaf het begin met de schrijfster meeleeft, en haar momenten van wanhoop bijna letterlijk voel. Het maakt dat ik blijf doorlezen. Wat een troost, wat een bemoediging. Niet omdat Willie het zegt, maar omdat ze het heeft doorleefd, en dit zo weet te verwoorden dat het herkenbaar is. Willie, ik zie uit naar boek 5!*
- *Wat mooi toch, ik vond je boek heel bijzonder. Was erdoor gezegend.*
- *Ik vind dit je beste boek, althans spreekt mij enorm aan. Het raakt mijn hart het meest. Ook het wachten. Alles op Gods timing. Prachtig hoe je je herstel beschrijft. Bijzonder mooi en bemoedigend.*

Van Stichting Opwekking heb ik bericht gekregen dat door verschillende omstandigheden het opgenomen interview over *Het roer om!* niet klaar was ten tijde van de Pinksterconferentie en het daar dus ook niet getoond kon worden. Het filmpje is nu op een haar na gevild en in de volgende nieuwsbrief kan ik de link plaatsen waar het te zien is. Het zal dan ook te zien zijn op mijn eigen youtubekanaal. Nog even geduld.



Op 15 november worden in Barneveld vijf overdenkingen van mij over mijn boek opgenomen door Trans World Radio en in januari 2023 worden die uitgezonden door Groot Nieuwsradio in het programma 'Op weg met de bijbel', vijf dagen achter elkaar, 's avonds om 22.00 uur.

Gedichtenbundel

Hiep, hiep, hoera, mijn tweede gedichtenbundel is klaar. De bundel *Gedachten in Gedichten* is per 1 september bij mij verkrijgbaar voor € 10,00 en bij de spreekbeurten zullen naast de vier boeken nu ook twee gedichtenbundels op de boekentafel liggen. De gedichten in deze bundel zijn omlijst met eigen gemaakte foto's.



Met dank aan vormgever Thirza Bakker van Burowit in Kampen en Cees Scholten van Drukcase in Zwolle

Actie

Tot 30 november 2022 bied ik de nieuwe gedichtenbundel *Gedachten in Gedichten* samen met *Uitdagende Outfit* aan voor € 15,00. Beide boekjes zijn geschikt voor een kadootje.

Uitdagende Outfit

Zoals ik al eerder heb geschreven wordt dit boekje ook in verschillende groepen en kerken gebruikt voor gespreks- en huiskringen. Diverse reacties heb ik eerder geplaatst, maar onderstaande bemoedigende reactie kreeg ik vlak voor de zomer.

We bestaan uit een groep van vijf dames, uit verschillende kerken. We zijn allemaal onder de indruk dat het boekje zo duidelijk wordt vertaald vanuit het woord van God Ook de persoonlijke verhalen/ getuigenissen worden erg gewaardeerd! Ze zijn heel herkenbaar! We zijn allemaal, unaniem, het er over eens dat het geweldig mooi is neergezet, en het zo toepasbaar is in ons geestelijk leven! Elkaar opbouwen en aansporen om echt met het woord bezig te zijn! Hartelijk dank voor dit mooie boekje.

Spreekbeurten

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en dit najaar staan er tot nu toe vijf spreekbeurten gepland.

Woensdag 21 september om 19.30 uur Lighthouse, Biskopswei 1 De Wilgen

Zondag 25 september om 10.00 uur in de Pleinkerk, Zevenhuisterweg 39 Noordbergum

Vrijdag 30 september om 09.30 uur in MFC Het Spectrum, Schoolstraat 12 Birdaard

Woensdag 26 oktober 19.30 uur in de Baptistengemeente, De Wingerd 10, Vroomshoop

Woensdag 9 november om 19.30 uur in Evangelische Boekwinkel TOV in Drachten

De eerste spreekbeurt voor 2023 staat ook al in de agenda. Op 15 maart in Grootegast!

Ik sluit mijn nieuwsbrief af met een gedicht en foto uit *Gedachten in Gedichten*.

Tot ziens of horens!

*liefde bekoort
doorboort
het hart
geeft smart
ze verdraagt
niet klaagt
over het kwaad
niet haat
niet schaadt
vergeeft
vergeet
zich overgeeft
meeleeft
meelijdt
zich verblijdt
barmhartig
ruimhartig
goedhartig
en gratis
is*



*ze is eindeloos
weergaloos
ademloos
subliem
een ultiem
beleven
door God gegeven
liefhebben is liefgeven
in geen duizend woorden
is de liefde te vangen
maar ze doet verlangen
naar oorden
waar deze liefde gretig
groeit
en welig
bloeit
een mateloos
grandioos
genot
is de liefde van God*



elijke groeten
Willie

Mijn emailadressen

w.zeldenrust@ziggo.nl

williezeldenrust@gmail.com

Mijn website

www.willietenharkel.com

Mijn Youtube kanaal

<https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA>

EO Ik mis je

<https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur>

Eva

<https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen>

CIP

<https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust>

Revive.nl

<https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-diepe-geloofslessen/>

<https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-over-door-mijn-gebrokenheid-heen-kan-ik-veel-betekenen/>

Willie Zeldenrust - ten Harkel
It Hiem 15 9022 CG Mantgum
06 24633412
w.zeldenrust@ziggo.nl
NL17 INGB 0000 6945 25
www.willietenharkel.com

