



2022 15e NIEUWSBRIEF

*Ik zal altijd blijven denken aan de wonderen die U vroeger heeft gedaan.
Ik zal erover blijven spreken (en schrijven). Ik zal eraan blijven denken.
God, alles wat U doet is zó geweldig!
Psalm 77:12-14 Asaf*

Bovenstaande tekst verwoordt precies waarom ik schrijf en waarom ik spreek. Mijn drijfveer! Alles wat ik schrijf en wat ik spreek verwijst naar deze tekst. Voor mij is het ook een kader waarin ik mijn schrijverij wil plaatsen.

Op een van mijn eigen ontworpen merklappen heb ik de spreuk geborduurd van de Nederlandse dichter Willem Bilderdijk (1756-1831), 'In het voorleden ligt het heden, in het nu wat worden zal'. Hiermee wordt bedoeld dat het heden niet te begrijpen is of te verklaren zonder kennis van het verleden. Gebeurtenissen van korter en langer geleden blijken hun doorwerking te hebben tot op de huidige dag. Tegelijkertijd zijn daden, beslissingen en gebeurtenissen van vandaag van betekenis voor de toekomst. Ik merk wanneer ik over Gods bemoeienissen schrijf en spreek uit het verleden, het ook zo bemoedigend en zo zegenrijk is voor mijzelf in het hier en nu. Maar ook wat ik nu schrijf en spreek, is weer zo waardevol voor wat nog gaat komen. Ik hoop en bid dat dit niet alleen voor mezelf geldt.



De herfst ligt al bijna achter ons en de winter staat voor de deur. Het zal niet lang meer duren of de wind blaast de laatste bladeren van de takken. Voor wie goed kijkt zitten aan de kale takken alweer de knopjes voor het nieuwe blad dat in het voorjaar uitkomt. Ook in de natuur zit dezelfde kringloop. In het voorbij zit tegelijkertijd het nieuwe. Oud en nieuw zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Komende maand staan we stil bij een gebeurtenis uit het verre verleden, dat toen en nu van grote betekenis was en is. Jezus is geboren. Zijn geboorte heeft zelfs onze jaartelling bepaald. Of je nu wel of niet gelooft, zijn geboorte heeft zijn invloed doen gelden op onze geschiedenis. We spreken van de tijd voor Christus en de tijd na Christus. Jezus eerste komst is de opmaat naar zijn tweede komst. In de adventstijd verwachten we niet meer een baby, maar een volwassen man. Het geluid dat Jezus spoedig komt wordt steeds duidelijker gehoord. Gezien de boodschap die de Bijbel afgeeft over de tijd vlak voor zijn komst is dit niet verwonderlijk. We leven in adventstijd, omdat wij Jezus verwachten en Hij opnieuw onze geschiedenis zal bepalen.

*ik wacht
verwacht
ik ben in afwachting
in verwachting
want Jezus komt
prompt
wanneer de hemeltrompet
haar eerste tonen inzet
het wachten heeft afgedaan
Jezus komt eraan
met een gelukkig gemoed
ga ik hem tegemoet
zij aan zij
gaan wij
naar het hemels huis
hij brengt mij thuis
alles wat was is historie
alles wat is is victorie*

Na kerst gaan we met rasse schreden naar de jaarwisseling, van het oude naar het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar dat een voortzetting is van het afgelopen jaar. Dat wat, in dit jaar, van betekenis is geweest, is het ook voor het jaar dat voor ons ligt. We borduren daarop voort. Maar het jaar 2023 zal ook nieuwe kansen bieden!

Na de zomer stonden er weer een heel aantal spreekbeurten in de agenda. Ik heb er van genoten. Zulke mooie gesprekken en reacties op zowel het ene als het andere onderwerp. Er zijn ook heel veel boeken over de spreekwoordelijke toonbank gegaan. Een kleine impressie zie je hieronder.



Een bijzonder gebeuren was ook dat Jan en ik samen een kerkdienst mochten invullen in de Baptistengemeente te Noardburgum. Jan leidde de dienst en ik mocht voor de verandering een boodschap uit *Uitdagende Outfit* doorgeven, over het schild van vertrouwen. Over Jezus die ons vertrouwen meer dan waard is. Een bemoedigende morgen voor ons beiden. Voor wie de dienst eens wil bekijken kan op de volgende link klikken. <https://www.youtube.com/watch?v=KQtNp8Ah7Uw>



Het interview dat door St. Opwekking is gefilmd staat ondertussen op internet, maar ook op mijn youtubekanaal. Het internetadres is: <https://youtu.be/sE4ldixnphs>

In het Opwekkingsmagazine van november stond het interview pontificaal aangekondigd met mijn foto, vergezeld van een QR-code, zodat het interview rechtstreeks uit het blad met mobiel te zien is. De techniek staat voor niets.

Op 15 november ben ik in Barneveld geweest, waar vijf overdenkingen van mij zijn opgenomen in de studio van Trans World Radio. Deze zijn te beluisteren van 9 tot 13 januari 2023 op Groot Nieuwsradio in het programma *Op weg met de Bijbel*, 's avonds van 22.00-22.30 uur, 's morgens van 05.30-06.00 uur en er zal een podcast van gemaakt worden. Een hele mooie ervaring en een hele mooie kans om mijn boodschap van geloof, hoop en liefde door te kunnen geven.



Het verbaast me nog steeds dat ik vanwege mijn schrijverij voor zoveel verschillende evenementen wordt uitgenodigd, maar het maakt me dankbaar en heel blij.

Schilderen

Op mijn visitekaartje staat: *spreken schrijven schilderen*. Over mijn derde passie wil ik hier ook iets kwijt.

In mijn nieuwsbrieven zal ik vanaf nu een of twee schilderijen voor het voetlicht brengen. De schilderijen zijn te koop en de opbrengst is ten bate van de investeringen in mijn boeken, dichtbundels en kaarten.

In deze brief laat ik je bij wijze van uitzondering drie schilderijen met zeilbootjes zien, omdat de eerste van de drie al verkocht is.



De afmetingen zijn 30 x 40 cm. De prijs per schilderij is € 275,-. Deze schilderijen zijn op masonite geschilderd met olieverf. Het voordeel van masonite is dat het schilderij in een fotolijst zonder glas past. Masonite heeft een dikte van plusminus 4 mm. Masonite is van oudsher het materiaal waarop men schilderde. Toen de schilderijen groter werden, denk aan bijvoorbeeld de Nachtwacht van Rembrandt, is de kunstschilder overgegaan op doek, omdat masonite aan een vaste maximale maat was gebonden. Henk Helmantel, een bekende Nederlandse schilder, schildert alleen maar op masonite.

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik al dat een tweede dichtbundel is gedrukt. Ik kon deze investering doen, onder andere vanwege de verkoop van twee schilderijen in de afgelopen maanden.



De nieuwe eigenaars zijn in hun sas met mijn creaties

In het nieuwe jaar staan de volgende spreekbeurten al op het programma.

Uitdagende Outfit:

Woensdag 15 februari : Vrouwenochtend in Oudehorne
Woensdag 15 maart : Vrouwenochtend in Grootegast
Dinsdag 10 oktober : Vrouwenconferentie (9-12 oktober) in *De Ark* in Ter Apel

Hemelkinderen:

Woensdagavond 19 april : Baptistengemeente in Vroomshoop

Het roer om!:

Dinsdagavond 7 maart : Evangelische boekwinkel *Het Kompas* in Sneek
Woensdagavond 20 september : *Lighthouse* in de Wilgen

Ook zullen Jan en ik opnieuw samen een dienst invullen in de Baptistengemeente te Noardburgum

Jan en ik wensen je hele fijne en gezegende Kerstdagen toe waarin zowel de eerste als de tweede komst van Jezus centraal mag staan.

Tot slot: Een heel gelukkig en goed 2023! Tot volgend jaar!



Hartelijke groeten van Jan en Willie



Mijn emailadressen

w.zeldenrust@ziggo.nl

williezeldenrust@gmail.com

Mijn website

www.willietenharkel.com

Mijn Youtube kanaal

<https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA>

EO Ik mis je

<https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur>

Eva

<https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen>

CIP

<https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust>

Revive.nl

<https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-diepe-geloofslessen/>

<https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-over-door-mijn-gebrokenheid-heen-kan-ik-veel-betekenen/>

