



2023 16e NIEUWSBRIEF

*Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt;
niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt.
A. Schopenhauer*

We zijn al weer in de tweede maand van het nieuwe jaar en het wordt tijd voor de eerste nieuwsbrief van 2023. We zien terug op prachtige feestdagen waarin we als voltallig gezin bij elkaar waren. Omdat onze zoon met zijn gezin in Brazilië woont was dit jarenlang niet aan de orde. Het was genieten geblazen dat we met onze kinderen en kleinkinderen kerstfeest konden vieren en aansluitend met elkaar het nieuwe jaar inluiden. Bovendien hebben we tot onze grote vreugde *in life* kennis gemaakt met onze jongste kleinzoon die in juli 2022 in Rio de Janeiro was geboren. Weer een nieuwe loot aan onze stamboom.



Na de drukke kerstdagen en de jaarwisseling is januari een vrij rustige maand geweest waarin ik me kon voorbereiden op de maanden waarin de nodige spreekbeurten staan. Ook ben ik aan het broeden op een nieuw boek. Ik maakte pas geleden de opmerking dat ik me een broedse kip voel. Ik broed op verschillende eieren, maar moet er regelmatig van af, omdat ik andere plichtplegingen heb. Daardoor duurt het proces van broeden beslist langer dan van een echte kip. Het is voor mij ook nog een vraag welk ei uitkomt en wat eruit komt. Het is zeker geen kippetje 😊, maar hopelijk een boek dat de moeite van het lezen waard zal zijn. Een van de eieren die in mijn nest liggen, om deze analogie maar aan te houden, is een vervolg op Hemelkinderen.

Verschillende vrouwen hebben mij gevraagd of ik wil schrijven over de impact van het hebben van een hemelkind op langere termijn.

Velen ervaren dat het proces van verwerking en heling lang duurt, veel langer dan gedacht. Het is een proces dat plaatsvindt in jezelf, in je gezin en in je omgeving. Daarin spelen zich onverwachte situaties af waar je in je verwerking mee te dealen hebt. Ik ben zoekende of ik daar voldoende over weet te schrijven en heb een heel aantal vrouwen benaderd om hun verhaal te vertellen naar aanleiding van een toegestuurde vragenlijst. Voor mij is het dus ook nog een verrassing over het hoe, wat en verder. In ieder geval moet het van toegevoegde waarde zijn op Hemelkinderen, met voldoende nieuwe begrijpelijke informatie. Af en toe maakt mijn hoofd overuren en zijn andere werkzaamheden toch een hele goede afwisseling om in balans te blijven.

Hemelkinderen

Nog een heel leuk nieuwtje betreffende het boek 'Hemelkinderen'. Ik ben uitgenodigd om op het Strandheem Festival een seminar te geven over 'Hemelkinderen'. Het Strandheem Festival is de Opwekkingconferentie in het klein. Strandheem Festival is een 4-daags festival in het noorden van het land, dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. Het is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste christelijke festivals van Nederland, met in 2022 meer dan 13.000 bezoekers. Vlakbij het festivalterrein zijn campings waar je kunt overnachten. Elk jaar komen vele bekende bands en sprekers naar het Strandheem Festival, er zijn workshops, seminars, een jongerenprogramma en er is genoeg te doen voor de kids! De toegang tot het festival en parkeren is gratis (er zijn wel collectes), er dienen alleen tickets gekocht te worden voor sommige concerten. Het is een hele eer dat ik gevraagd ben om op Hemelvaartsdag 18 mei, de drukste dag van het festival, in een van de tenten naar aanleiding van mijn boek over verlies, rouw en herstel te vertellen. Meer details komen in de volgende nieuwsbrief te staan.



Zie voor meer informatie in het magazine van 2022.
<https://issuu.com/strandheemfestival/docs/magazineshf-2022/1?ff>

Uitdagende Outfit

Vorige week kreeg ik een hele bemoedigende app van de vrouw die samen met haar man als zendelingen in Venezuela werken. Ze appte me vanuit Venezuela onder andere het volgende: *Van mijn zus heb ik een boek van je gekregen, namelijk Uitdagende Outfit. In december ben ik het begonnen te lezen. Ik vind het geweldig geschreven en geniet er nog steeds van, want ik heb met de zusterkring er al een paar studies van doorgenomen.*

Ze vroeg me om toestemming 'Uitdagende Outfit' in het Engels te vertalen. Hoe mooi dat zelfs over de grenzen heen dit boekje tot zegen mag zijn.

Elke keer wanneer ik mag spreken over 'Uitdagende Outfit' word ik zelf opnieuw enthousiast over de lessen van de geestelijke wapenrusting. Het is en blijft een actuele boodschap.

Het is de boodschap van Jezus, de gekruisigde.

Het roer om!

Ondertussen zijn de vijf overdenkingen over 'Het roer om!' via Groot Nieuws Radio uitgezonden. Heel blij werd ik van zoveel positieve reacties. Van deze vijfdelige serie is door Trans World Radio een podcast gemaakt die te beluisteren is op het internetadres dat hieronder staat.



https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/het-roer-om/?fbclid=IwAR1qBKDx5kE4E5Axb_0167BPR9BDQ7vQ2fNICYNLQ7w46S36IVAnfGQsxbE

Schilderen

Mijn nieuwste creatie op gebied van schilderen is een idyllisch boslaantje waar ik heel blij van word. Ik heb het op doek geschilderd met acryl en de afmeting is 30x40 cm. Voor de liefhebbers staan de prijzen van mijn schilderijen op mijn website.



<https://willietenharkel.com/schilderijen/>

Kaarten

Vorig jaar heb ik dubbele fotokaarten gemaakt waarop foto's van mijn schilderijen prijken. Twee series van vijf kaarten zijn tot een goed einde gebracht. Binnenin de kaart van de eerste serie is een gedicht van mij afgedrukt en in de tweede serie heb ik een toepasselijke Bijbeltekst bij het schilderij gezocht. Zelf ben ik heel enthousiast over dit project en het is erg leuk om te zien dat er bij de spreekbeurten veel belangstelling is voor deze kaarten. Vijf kaarten met enveloppen kosten € 10,-. Mijn boekentafel breidt zich steeds meer uit!



De volgende spreekbeurten staan op het programma.

Uitdagende Outfit:

Woensdag 15 februari : 09.30 uur Vrouwenochtend in Oudehorne
Woensdag 15 maart : 09.30 uur Vrouwenochtend in Grootegast
Dinsdag 10 oktober : Vrouwenconferentie (9-12 oktober) *De Ark* in Ter Apel

Hemelkinderen:

Woensdagavond 19 april : 19.30 uur Baptistengemeente in Vroomshoop
Hemelvaartsdag 18 mei : 15.30 uur *Strandheem Festival* in Opende (Gr)

Het roer om!:

Dinsdagavond 7 maart : 19.30 uur Evangelische boekwinkel *Het Kompas* in Sneek
Woensdagavond 18 oktober : 19.30 uur *Lighthouse* in de Wilgen
Zondagmorgen 5 november : 10.00 uur Baptistengemeente *Pleinkerk* te Noardburgum

Voor de maand september lopen nog verschillende opties en ik ben benieuwd wat daar nog uitkomt.

Tot zover mijn laatste nieuwtjes en als er weer voldoende te melden is krijg je nieuwsbrief nummer 17 in je mailbox.

Tot ziens of tot horens!



♥elijke groeten
Willie

PS De boeken, dichtbundels, kaarten en schilderijen zijn niet alleen bij de spreekbeurten verkrijgbaar, maar zijn ook bij mij te bestellen!

Mijn emailadressen

w.zeldenrust@ziggo.nl

williezeldenrust@gmail.com

Mijn website

www.willietenharkel.com

Mijn Youtube kanaal

<https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA>

EO Ik mis je

<https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur>

Eva

<https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen>

CIP

<https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust>

Revive.nl

<https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-diepe-geloofslessen/>

<https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-over-door-mijn-gebrokenheid-heen-kan-ik-veel-betekenen/>

Interview St. Opwekking

<https://youtu.be/sE4ldixnphs>

Podcast Trans World Radio: vijf overdenkingen over 'Het roer om!'

https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/het-roer-om/?fbclid=IwAR1qBKDx5kE4E5Axb_0167BPR9BDQ7vQ2fNICYNLQ7w46S36IVAnfGQsxbE



Willie Zeldenrust - ten Harkel
It Hiem 15 9022 CG Mantgum
06 24633412
w.zeldenrust@ziggo.nl
NL17 INGB 0000 6945 25
www.willietenharkel.com

