



2023 17e NIEUWSBRIEF

*Ik wens je net zoveel plezier in het lezen, als ik had in het schrijven.
Francis Quarles*

De lente is begonnen en ik zie in de tuin de eerste blaadjes aan de bomen verschijnen. De bloembollen schenken ons hun geuren en kleuren en ik geniet ervan. Nou nog een paar graadjes warmer en is het niet meer genieten achter het raam, maar in onze tuin. Ik kan niet wachten. De tijd echter die ik achter het raam doorbreng is minimaal. Ik heb al een aantal spreekbeurten gehad en er staan de komende maanden nog een paar op de planning die de nodige voorbereidingen vragen. Het verbaast me iedere keer weer dat mijn boeken, die maar mondjesmaat in de christelijke boekwinkels verkocht worden, bij de spreekbeurten als de spreekwoordelijke zoete broodjes over de toonbank gaan. Ik las dat het schrijven van een boek één ding is, maar het boek bij de mensen brengen een niet te onderschatten moeilijkheid. Helemaal wanneer de schrijver nog niet de status van bekende schrijver heeft verkregen, waarvan ik er één ben. Ik ben enorm dankbaar voor de uitnodigingen die ik krijg om mijn schrijverij voor het voetlicht te brengen en mijn boodschap over Gods betrokkenheid bij ons leven te mogen verwoorden. Ik ben weer aan het schrijven, maar het zijn nog voorlopige opzetjes. Eigenlijk ben ik op drie sporen bezig en dat is wat teveel van het goede. Gaandeweg zal duidelijk worden welke van de drie onderwerpen het eerst uitgewerkt gaat worden. Ik houd je op de hoogte.

Uitdagende Outfit

Eerst een terugblik. In februari en maart heb ik maar liefst vier spreekbeurten gehad waar ik met veel plezier en dankbaarheid op terugkijk. Op de vrouwenochtend in Oudehorne en Grootegast, maar ook bij de studentenvereniging Ichtus in Zwolle, mocht ik spreken over *Uitdagende Outfit*. Hele bemoedigende ontmoetingen. Wat is er weinig bekend over de wapenrusting en heerlijk dat ik dan een tipje van de sluier mag oplichten. Ik merk steeds de verrassing, bij toch over het algemeen hele serieuze gelovigen, over de essentie van deze boodschap. Een paar impressies geef ik hier onder weer.



Een correctie moet ik aanbrengen ten aanzien van een opmerking in mijn vorige nieuwsbrief. Ik schreef dat vanuit Venezuela de vraag is gekomen om mijn boek *Uitdagende Outfit* te mogen vertalen, echter niet in het Engels, maar in het Spaans wat de voertaal in Venezuela is. Ik had het kunnen weten 😊.

Hemelkinderen



Woensdagavond 19 april
om 19.30 uur
in Vroomshoop

Doorleven
Over verlies, rouw en herstel

Willie is gelukkig getrouwd, moeder van een dochter en zwanger van haar tweede kind. Wat zijn de nog meer wensen? Maar onverwacht zakken zich aan het einde van de zwangerschap donkere wolven samen...

Auteur en spreker
Willie Zeldenrust - ten Harkel

Locatie: Baptisten Gemeente
De Wingerd 10, Vroomshoop
Toegang gratis
Informatie 06 5126208

Op woensdag 19 april zal ik in Vroomshoop over mijn boek *Hemelkinderen* spreken. Dit evenement stond vorig jaar al op de planning, maar vanwege ernstige ziekte van een van de organisatoren moest het afgeblazen worden. Gelukkig is alles ten goede gekeerd en kan deze avond nu met een extra feestelijk tintje doorgang vinden.

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al aankondigde mag ik een seminar geven op het Strandheemfestival (18-21 mei) over mijn boek *Hemelkinderen*. Het thema van het festival is 'Hemelse Hoop'. Hoe mooi dat ik op Hemelvaartsdag mag vertellen over de hemelse hoop naar aanleiding van de hemelvaart van onze zoon Johannes. Ondertussen heb ik contact gekregen met Marjolein Kooistra. Zij is moeder van drie kinderen, waarvan haar derde kindje vorig jaar na een zwangerschap van negen maanden levenloos is geboren. Marjolein heeft het liedje *Hemelkind* geschreven over het verlies van haar zoontje Mattanja! Zij zal dit lied met haar prachtige stem voor ons zingen. Tevens zingt ze ook een aantal andere liederen die het seminar omlijsten. Marjolein begeleidt zichzelf op de piano en krijgt ondersteuning van een gitarist. Haar zang zal een zachte landingsbaan zijn voor mijn verhaal. Ik verwacht dat we elkaar heel mooi aanvullen en dat harten geraakt worden. Verlies, rouw, maar ook herstel is een universeel onderwerp dat verder reikt dan verlies van veel te vroeg overleden kindjes. Ik heb drie harten geschilderd die verschillende fases aangeven bij onze struggle of life. Aan de hand van deze schilderijen vertel ik mijn verhaal.

Op donderdag 18 mei om 15.30 uur is het seminar gratis bij te wonen in de theatertent. Wees welkom!



Zie ook de website van het Strandheemfestival.
www.strandheemfestival.nl

Het roer om!

Mijn eerste spreekbeurt met betrekking tot *Het roer om!* heb ik mogen doen in de christelijke boekwinkel *Het Kompas* in Sneek. Over het algemeen kan ik alleen maar superlatieven bedenken als ik moet beschrijven hoe de ontmoetingen verlopen. Deze is er een van. Het onderwerp dat ik had gekozen om over te spreken ging over God (hoe kan het ook anders) die ons onvoorwaardelijk liefheeft. Hij ziet ons staan waar andere mensen ons misschien niet zien zitten. Hij verliest ons nooit uit het oog! We mogen zijn wie we zijn. Het gaat Hem niet om onze prestaties, maar om onszelf.

Schipperen

Een leuke verrassing, ook voor mij, was de mededeling dat *Schipperen* heel goed bruikbaar blijkt te zijn voor een gespreksgroep. Een vrouwenstudiegroep had mij benaderd of ik nog zo'n boekje als *Uitdagende Outfit* zou kunnen schrijven. Zij hadden er zoveel aan gehad. Ik kon natuurlijk niet zomaar een lees/studieboekje uit mijn mouw schudden. Toen kwam de suggestie of ik gespreksvragen bij *Schipperen* wilde maken. Dat heb ik gedaan en ik kreeg onlangs het enthousiaste bericht dat ook dit boekje heel geschikt was voor goede gesprekken rondom de thema's uit de Bijbel die in *Schipperen* zijn uitgewerkt.

Verandering in het boekenmanagement

Er zijn veranderingen opgetreden in het management van mijn boeken, dat ook van mij aanpassingen vraagt. Vanwege de geringe verkoop van mijn boeken in de christelijke boekwinkels heeft Scholtenuitgeverij besloten om *Hemelkinderen* en *Schipperen* uit zijn assortiment te halen. Ik heb alle boeken overgenomen en een formidabel aantal ligt nu bij ons op zolder. Alleen *Het roer om!* is nog bij de christelijke boekwinkels te verkrijgen. Zoals ik al schreef worden mijn boeken merendeels bij de spreekbeurten verkocht. Onderaan mijn nieuwsbrief zal ik een overzicht geven welke titels van boeken, dichtbundels en aanverwante artikelen alleen bij mij besteld kunnen worden.

Schilderen

Tijdens een relaxweekendje zijn we gastvrij onthaald door Els en Jorgen Jorritsma in *B&B Rijsterbosch*. Een echte aanrader. Nergens krijg je zulk een heerlijk verwenontbijt. Geen buffet, maar lekker rustig aan tafel waar we een rijk gevulde etagère voorgeschoteld kregen met bijzondere hapjes vooraf. Het echtpaar is uit België overgekomen en vanaf januari runnen zij de B&B. In april openen ze ook het aanliggende restaurant. In de aanloop daar naar toe hebben wij wat meegekregen van alle voorbereidingen. De wanden in het restaurant moesten onder andere aangekleed worden, maar waarmee? Met dertien schilderijen van mij! Zij blij en ik blij. Het resultaat mocht er zijn en het was voor ons allemaal een verrassing dat het zo'n mooi geheel is geworden. In het Rijsterbos kan gewandeld en gefietst worden om daarna in restaurant *Het Rijsterbosch* ontvangen te worden door gastvrouw Els. Gun je vermoeide benen rust onder het genot van een kopje koffie met een heerlijk taartje of een etentje. Chefkok Jorgen is van alle markten thuis en alles smaakt even lekker. Maar...geef je ogen ook goed de kost 😊



Overzicht van de spreekbeurten die voor de overige maanden van dit jaar al vaststaan.

Uitdagende Outfit:

Dinsdag 10 oktober : Vrouwenconferentie (9-12 oktober) *De Ark* in Ter Apel

Hemelkinderen:

Woensdagavond 19 april : 19.30 uur Baptistengemeente in Vroomshoop

Hemelvaartsdag 18 mei : 15.30 uur *Strandheem Festival* in Opende (Gr)

Het roer om!:

Woensdagavond 18 oktober : 19.30 uur *Lighthouse* in de Wilgen

Zondagmorgen 5 november : 10.00 uur Baptistengemeente *Pleinkerk* te Noardburgum

Bij mij te bestellen:

<i>Uitdagende Outfit</i>	€ 10,-
<i>Hemelkinderen</i>	€ 15,-
<i>Schipperen</i>	€ 15,-
<i>Het roer om!</i>	€ 16,95 Ook verkrijgbaar in christelijke boekwinkels
Dichtbundel <i>Jezus komt!</i>	€ 10,-
Dichtbundel <i>Gedchten in Gedichten</i>	€ 10,-
5 dubbele kaarten met gedicht + envelop	€ 10,-
5 dubbele kaarten met tekst + envelop	€ 10,-

Vanaf nu geldt de aanbieding dat bij een bestelling van twee of meer boeken de verzendkosten voor mijn rekening zijn.

Bij spreekbeurten is er vaak een mooie aanbieding als aanmoedigingspremie om een extra boek te kopen.

Tot zover mijn laatste nieuwtjes. Voor de vakantie hoop ik nog een keer een nieuwsbrief te sturen. Mocht er met betrekking tot het seminar op Strandheemfestival nog iets vermeldenswaard zijn, dan stuur ik tussendoor nog een extra mail.

Tot ziens of tot horens!



elijke groeten
Willie

Mijn emailadressen

w.zeldenrust@ziggo.nl

williezeldenrust@gmail.com

Mijn website

www.willietenharkel.com

Mijn Youtube kanaal

<https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA>

EO Ik mis je

<https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur>

Eva

<https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen>

CIP

<https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust>

Revive.nl

<https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-diepe-geloofslessen/>

<https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-over-door-mijn-gebrokenheid-heen-kan-ik-veel-betekenen/>

Interview St. Opwekking

<https://youtu.be/sE4ldixnphs>

Podcast Trans World Radio: vijf overdenkingen over 'Het roer om!'

https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/het-roer-om/?fbclid=IwAR1qBKDx5kE4E5Axb_0167BPR9BDQ7vQ2fNICYNLQ7w46S36IVAnfGQsxbE



Willie Zeldenrust - ten Harkel
It Hiem 15 9022 CG Mantgum
06 24633412
w.zeldenrust@ziggo.nl
NL17 INGB 0000 6945 25
www.willietenharkel.com

